

Plinius (61 – 114 n.Chr.) over Nederland

Daar stort de oceaan zich met twee tussenpozen des daags en des nachts door een geweldige stroom over een onmetelijk land uit, zodat men bij deze eeuwige strijd in de gang der natuur twijfelt, of de bodem tot de aarde of de zee behoort. Daar bewoont een armzalig volk hoge heuvels of door hen met de handen opgeworpen hoogten tot op het uit ervaring bekende peil van de hoogste vloed, en daarop hebben zij hun hutten gebouwd. Zij gelijken op zeevarenden als het water de omgeving bedekt; echter op schipbreukelingen als de wateren teruggeweken zijn.